

06 Brood en wijn

offerandelied

tekst Philippe Robrecht
muziek Philippe Robrecht

© www.eenfijnedag.be

$\text{♩} = 110$  



Wij bren - gen brood en wijn, wij wor - den hier ver - wacht. Dit
Ik doe dit niet al - leen, dat zou maar po - ver zijn. Met



feest - maal reu - ze - fijn, daar heb ik naar ge - tracht.
vrien - den om me heen wordt het een heus fes - tijt.



Brood en wijn, zal er zijn. We ko - men naar Je toe.



Brood en wijn, zal er zijn. We ko - men naar Je toe.