

Schoolreis 1^e leerjaar – 2^e leerjaar



Vrijdag 14 juni 2019



Beste ouders en leerlingen,

Joepie, nog eventjes en we gaan samen met onze eerste graad op schoolreis ! Dit schooljaar zochten we naar een nieuwe bestemming. We nemen jullie op vrijdag 14 juni 2019 mee richting Hasselt om samen een super toffe dag te beleven in **Plopsa Indoor** !!

Wanneer vertrekken we?

We moeten een eindje verder rijden dan vorige schooljaren en kunnen files niet voorspellen. We vertrekken dus **vroeger** dan het gewone schooluur. We verzamelen om **8u00 stipt** op onze kleine speelplaats (iedereen gewoon op zijn eigen stip). We verwachten dat iedereen zich aan deze afspraak kan houden. Verwittig ook tijdig de school indien je ziek bent op nr. 053 / 800920 , spijtig dan natuurlijk, maar de rest van de groep moet dan niet onnodig wachten.

Wat gaan we doen?

We verkennen samen het park en leven ons uit op enkele super leuke attracties ! 's Middags zoeken we een geschikte plaats om onze boterhammetjes op te eten. Deze uitstap is nieuw voor klein en groot, dus wij zijn zelf ook nieuwsgierig om het pretpark te verkennen.

Wanneer zijn we terug?

We verwachten dat we omstreeks 18u15 terug aan de school zullen zijn, als files geen stokken in de wielen steken natuurlijk ! Graag de kinderen aan de schoolpoort afhalen. **Niemand** gaat alleen naar huis.

Wat trekken we aan?

Gemakkelijke, sportieve kledij. Er is ook een buitengedeelte, dus breng zeker je pet of zonnehoedje en zonnecrème mee bij heel zonnig weer ! Bij regenweer leven we ons de volledige dag uit in het indoorgedeelte dus regenkledij hebben we niet nodig.

Wat nemen we mee in ons rugzakje?

- Boterhammetjes en een drankje;
- een stukje fruit (zorg er wel voor dat er niets kan uitlopen in de rugzak);
- een koek;
- een **extra drankje** voor tijdens de namiddag;
- zonnecrème en een pet.



Wat laten we ZEKER thuis?

- **Niemand** mag in het park iets kopen. We brengen dus **GEEN** zakgeld mee.
- Speelgoed, knuffels, ... laten we ook thuis.

Wat spreken we af?

- Breng je glimlach mee !
- We zijn beleefde reizigers !
- We brengen goede oortjes mee om te luisteren naar wat de juf of meester zegt of vraagt!
- Op de bus wordt er niet gegeten, gesnoept of gedronken !
- Op de bus blijven we op onze plaats zitten ! Als de bus voorzien is van gordels, zijn we verplicht de gordel te dragen !
- Wie last heeft van reisziekte, neemt best vooraf een pilletje. Enkel indien dat écht nodig is vanzelfsprekend !

We wensen jullie een plezierige schoolreis ☺ !!

**meester Leo, juf Lindsey, juf Wendy, juf Maja, Meester Michael, juf Natalie
juf Helga, juf Murielle, juf Annemie, meester Frans, juf Sofie en juf Jolien**

